

Oldgirls golfresa till Östad 22 - 23/9 2014



Samling i storstugan med välkomstdrink i väntan på att alla skulle komma och hitta någonstans att bo.



Skål och välkomna





Nu är alla samlade och vi har förflyttat oss till restaurangen för att inmundiga räkmacka och kaffe.

Serverade och uppassade av Philip, med god hjälp av Gustav





Vädret var inte så där jättebra.

Vi hade på oss allt vi hade med oss.

Undrar om man kan röra sig så här påpälsade?



Det var i alla fall lite varmt i kaffestugan

Efter väl förrättat
värv skall det
bli gott med mat
och ett glas vin



Mycket prat blev
det som vanligt



Du Maggan kan du tänka dig att han sa så???



Detta var maten vi fick.



Hemma i storstugan

Nu börjar det verkliga minglet



Några hade arbeta att utföra



Medan andra körde igång direkt, fanns ju inget att vänta på.



Skål igen



Nyss hade vi ätit middag,
det var inget som märktes
när osten dukades fram





Detta är livet !!!!!!!



Nästa dag sken solen, lite kallt var det allt. Men detregnade INTE !!!



Pigga och laddade.



Lite stilla övningar var nog på plats, för syns skull.

Se upp här smäller det.



Efter rundan var det lite räkning igen



Närmast hål hade Sylvia och Maggan varit



Segrare andra dagen var Rita
två Kerstin och trea AnnBritt

Totalsegrare båda dagarna och
vinnare av vandringpriset

AnnBritt

**EFTER TVÅ TREVLIGA DAGAR HÄR
FÅR VI VÄNTA TILL NÄSTA ÅR OCH
DET ÄR REDAN BOKAT**

